

***”Vi drömmer om goda
gemenskaper och en stad där
ingen lämnas utanför”***

Vår värdegrund: rötter, riktning och identitet

Räddningsmissionen



Historisk bakgrund

Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn redan på 1870-talet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden bland alla de människor som samlats för att gå ombord på amerikabåtarna. När emigrantströmmen sinade fortsatte hjälpen till hemlösa och utslagna i stadens hamnkvarter runt Nordstan och kring Järntorget. 1953 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa - Göteborgs Räddningsmission. I huset på Husargatan i Haga kunde man få ett värmande mål mat eller ett par bättre begagnade skor. I hamnen fanns möjlighet att övernatta i en av Fyrbåksexpressens sovvagnar. Under åren har organisationen utvecklats vidare och arbetar idag brett med sociala och samhällliga frågor på kristen grund. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att verksamheten alltid är i förändring. Men rötterna till historien finns kvar. Och människor som bryr sig.

Vi tror att Gud är bra för människor

Räddningsmissionen är en organisation för socialt arbete på kristen grund. Den kristna grunden är en drivkraft till att lindra människors nöd och ger inspiration till att främja ett rättfärdigt samhälle. Kyrkan och den kristna tron kan också bidra till att skapa positiv förändring i människors liv.

Vår identitet är grundad i en tradition med flertusenåriga rötter. Oavsett vilka värderingar som råder i samhället vill vi möta varje människa som skapad av Gud, oändligt älskad och oändligt värdefull.

Vi beskriver gärna vår värdegrund med bilden av ett träd. Varje träd bärs av sina rötter. Våra rötter är den kristna tron. Trädet har också en stam och ett grenverk. Vårt grenverk är den riktning och de värderingar som växer fram ur rötterna. Vårt träd bär också frukt. Frukten är de identitetsdrag vi har, formade i samklang med rötterna, riktningen och värderingarna.

Vår organisation är öppen för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det viktiga är att man vill arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.

En värdegrund måste synas i praktiken. Hos oss kan värdegrunden bli synlig genom att vi exempelvis inleder med en stunds reflektion när vi träffas som manar till stillhet och eftertanke eller ber en bön som ger uttryck för längtan, hopp eller tacksamhet.

I skärningspunkten mellan kyrka och samhälle



Identitet

Katalysator för ideellt engagemang

Värderingar med rötter

Kreativitet och flexibilitet

Prestigelöshet och samarbetsvilja

Möten i ögonhöjd

Lyssnare och röstbärare

Riktning

Vi vill skapa inkluderande gemenskaper

Vi ser varje människa som oändligt älskad och värdefull

Vi vill ha Jesus som förebild

Vi vill förmedla hopp

Vi behöver kraft

Vi vill samverka med kyrkor

Rötter

Gud är kärleksfull gemenskap

Varje människa är skapad till Guds avbild

I Jesus blev Gud en av oss

Jesus dog och uppstod

Den heliga Ande ger liv och ny kraft

Kyrkan är ett hoppets tecken

Rötter

Gud är kärleksfull gemenskap

Vi tror att Gud är treenig: Fader, Son och Ande. Gemenskap och kärlek tillhör Guds eget väsen.

Varje människa är skapad till Guds avbild

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild. Varje människa är unik, skapande, älskad och oändligt värdefull.

I Jesus blev Gud en av oss

Vi tror att Gud blev människa i Jesus från Nasaret. I mötet med Jesus anar vi vem Gud är.

Jesus dog och uppstod

Vi tror att Jesus dog och kallar oss att ge oss själva för medmänniskans skull. Vi tror också att Jesus uppstod och att livet vann seger över döden.

Den heliga Ande ger liv och ny kraft

Den heliga Ande är Gud. Genom den heliga Ande får människan kraft att leva med Gud i världen.

Kyrkan är ett hoppets tecken

Kyrkan är i all sin ofullständighet Kristi kropp. Hon samlar människor till gudstjänst och bön, till gemenskap och till arbete för en rättfärdig värld.

Riktning

Vi vill skapa inkluderande gemenskaper

Vi vill skapa varma gemenskaper som är öppna för alla. Vi inkluderar människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi strävar efter att förmedla och ta emot kärlek av varandra.

Vi ser varje människa som oändligt älskad och värdefull

Vi tror att alla människor är skapade unika, därför behandlar vi alla olika. Vi arbetar för ett samhälle där varje människas rätt och värdighet respekteras.

Vi vill ha Jesus som förebild

Vi vill ha Jesus som förebild. Det innebär bland annat att vi vill möta människor i ögonhöjd, se de människor som få andra vill se samt stå upp för den enskilda människan oavsett samhället och omgivningens reaktioner.

Vi vill förmedla hopp

Ljuset kommer alltid att segra över mörkret. Vi arbetar uthålligt för att förändra situationer som kan verka hopplösa.

Vi behöver kraft

Vi bejakar människans behov av andlighet, reflektion och livsmod. Därför samlas vi ibland för att hämta kraft i bön eller stillhet. Denna kraft kan komma till uttryck i exempelvis kärlek, glädje, ödmjukhet, engagemang, uthållighet, kreativitet och mod.

Vi vill samverka med kyrkor

Vi ser oss som en del av kyrkan och vill vara med att förverkliga vårt gemensamma uppdrag att vara Kristi händer och fötter på jorden idag.

Identitet

Möten i ögonhöjd

Vi vill verka för möten i ögonhöjd. Vi är engagerade och strävar efter uthålliga och tillitsfulla relationer.

Kreativitet och flexibilitet

Vi vill snabbt kunna mobilisera när nöden kräver. Vi verkar i en anda av entreprenörskap, engagemang och glädje. Varje människa har en inneboende kreativitet och vi använder den skapande kulturens möjligheter för att förändra människor och situationer.

I skärningspunkten mellan kyrka och samhälle

Vi är en bred samhällsaktör som samverkar med församlingar och övrigt samhällsliv. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle.

Katalysator för ideellt engagemang

Vi omsätter frivilliga gåvor och ideellt arbete till medmänsklighet och social förändring. Vi verkar för ett tillitsfullt samhälle där alla bidrar och alla behövs.

Värderingar med rötter

Oavsett hur vårt samhälle ser ut vill vi arbeta utifrån våra kristna rötter. Det betyder att vi vill möta varje människa som skapad av Gud, oändligt älskad och oändligt värdefull.

Lyssnare och röstbärare

Vi vill vara goda lyssnare och tar människor på allvar. Vi vill också vara språkrör för de människor vi möter och offentligt påtala missförhållanden när det finns skäl att höja vår röst.

Prestigelöshet och samarbetsvilja

Vi vill förändra världen tillsammans. Därför vill vi prestigelöst samverka med alla goda krafter: eldsjälur, kyrkor, myndigheter, idéburna organisationer, företag och alla som vill göra skillnad.